

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

Τη φετινή σχολική χρονιά, οι μαθητές και μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Καστορείου συμμετείχαν στο πρόγραμμα “E-Twinning” μέσω του οποίου συνεργάστηκαν με σχολεία από την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, το σχολείο μας συμμετείχε σε δύο προγράμματα E-Twinning. Υλοποίησε το πρόγραμμα “Europe in a Box”, στο πλαίσιο του οποίου ανταλλάξαμε κουτιά με γρίφους και τοπικά προϊόντα με πέντε ακόμα χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Τουρκία και Τσεχία. Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό των χωρών αυτών, να ανακαλύψουν ομοιότητες με την Ελλάδα και να εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης γρίφων.

Επιπλέον, το σχολείο μας συμμετείχε στη Διεθνή Μέρα Κλασικού Λυκείου που υλοποιήθηκε σε 375 σχολεία της Ευρώπης με θέμα τον αρχαίο ελληνικό και λατινικό πολιτισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα Μπακή, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Καστορείου και κάτοικοι της περιοχής. Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας συμμετείχαν σε εργαστήριο γλωσσολογίας – ετυμολογίας, παρουσίασαν εργασίες για τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά, απήγγειλαν ποιήματα, μίλησαν για την αρχαία ελληνική κουζίνα και ετοίμασαν εδέσματα της αρχαίας ελληνικής κουζίνας.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου συμμετείχαν σε διαγωνισμό ποίησης για τον πόλεμο. Νικητής του ευρωπαϊκού αυτού διαγωνισμού ήταν ο μαθητής του σχολείου μας Κωνσταντίνος Σμυρνιός με το ποίημα του «Η Μπαλάντα του Πολέμου». Η επιτροπή αποφάσισε να βραβεύσει τον Κωνσταντίνο με την αιτιολογία: «Ο στίχος του Κωνσταντίνου Σμυρνιού είναι πολύ καλά δομημένος, ξεδιπλώνοντας κλιμακωτά σχήματα που προσδίδουν ένταση στα νοήματα, αναφορές και ομοιοκαταληξίες. Ο συγγραφέας αναρωτιέται πού είναι η ειρήνη, πού είναι η αρμονία, οι σχέσεις μεταξύ των λαών. Αντηχεί απαρηγόρητος την επωδό «Πόλεμος είναι αυτός» η οποία επαναλαμβάνεται στο ποίημα όπως ο πόλεμος επαναλαμβάνεται στην ιστορία. Το θέμα προσεγγίζεται με ώριμη επίγνωση της αξίας του παρελθόντος και της ιστορικής μνήμης και ντύνεται στυλιστικά με ιδιαίτερα κοφτερό τρόπο».

Παρατίθεται το βραβευμένο ποίημα του Κωνσταντίνου:

Η μπαλάντα του πολέμου

Φωνές, δυστυχία, κακό, μίσος, ουρλιαχτά.
Κλάματα, τραύματα, απώλειες, αλλοτρίωση.
Πόλεμος είναι αυτός...

Πού η χαρά, η γαλήνη;
Πού η αρμονία, οι σχέσεις των χωρών;
Πού η αγάπη, η ευημερία;

Πόλεμος είναι αυτός...

Άγνωστη η Χιροσίμα, άγνωστο και το Ναγκασάκι.

Άγνωστος ο μόχθος για κόσμο ειρηνικό.

Άγνωστες οι θυσίες για τον παραπάνω σκοπό.

Πόλεμος είναι αυτός...

Η μνήμη μας κοντή, τα συμφέροντα πολλά.

Μάστιγα διαχρονική, δε σταματά.

Πόλεμος είναι αυτός...

Ο σύλλογος διδασκόντων και η διεύθυνση του σχολείου μας συγχαίρουν τόσο τον Κωνσταντίνο Σμυρνιό για τη διάκρισή του όσο και όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες που ασχολήθηκαν με τα δύο προγράμματα E-twinning.